

Meher Babas Universella Meddelande

Jag har kommit inte att undervisa utan att uppväcka er. Förstå, därför att Jag inte fastställer några föreskrifter.

I evigheter har Jag fastställt principer och regler, men människan har ignorerat dem. Människans oförmåga att leva Guds ord gör Avatarens undervisning till ett hå. I stället för att praktisera vad Han lärde, har man fört korståg i Hans namn. I stället för att leva i ödmjukhet, renhet och sanning i Hans ord, har man lämnat plats för hat, girighet och våld.

Eftersom man är dövd för de principer och regler som fastställts av Gud i det förflutna, iakttar Jag i denna Avatariska form tystnad. Du har bett om och fått tillräckligt med ord - det är nu dags att börja leva dem. För att komma närmare och närmare Gud, måste Du komma längre bort från "jag", "min", "mina" och "mitt". Du behöver inte avstå från något annat än det egna jaget. Det är så enkelt, men visar sig att vara nästan omöjligt. Det är möjligt för dig att avstå från ditt begränsad jag genom Min nåd. Jag har kommit för att ge denna nåd.

Jag upprepar, jag fastställer inga något bud. När jag släpper vägen av sanning som Jag har kommit för att ge, kommer mäns dagliga liv att vara det levande budet. De ord som Jag inte talat kommer till liv i dem.

Jag skyler mig själv från människan genom hans egen ridå av okunskap och uppenbarar Min härlighet till ett fåtal. Min nuvarande Avatariska form är den sista inkarnationen i denna cirkel av tid, därav blir Min Manifestation att vara den största. När Jag bryter Min tystnad, kommer effekterna av Min kärlek att vara universell och allt liv i skapelsen kommer att veta, känna och ta emot det. Det kommer att hjälpa varje individ att bryta sig fri från sin trældom på sitt eget sätt. Jag är den gudomliga kärlek som älskar dig mer än du någonsin kan älska dig själv. Brytandet av Min tystnad kommer att hjälpa dig att hjälpa dig att veta ditt verkliga jag.

Alla förvirring och kaos här i världen var oundvikligt och ingen har skuld i det. Vad som skulle hända har hänt och vad som måste hända kommer att hända. Det fanns och finns ingen annan väg ut, utom genom Mitt kommande mitt ibland er. Jag var tvungen att komma och Jag har kommit. Jag är den uråldrige.